

## Stuurloos op drift? Gefrustreerd?

*We zijn het tegenwoordig allemaal,  
laat ons eerlijk zijn ...*

*Beu je te hoeven masturberen,  
en zich de geest te kwellen ?*



Wanneer doen we het ? ... het is nog niet te laat, maar wel de hoogste tijd, als we niet met z'n allen de afgrond in willen donderen !

### Stop de bloeding van onze collectieve verzwering!

Gedaan met zondebokken te zoeken voor ons maatschappelijk onbehagen bij de 'anderen'.

Want wij zijn 'de maatschappij', als er zaken misgaan met onze maatschappij is dit onze gedeelde verantwoordelijkheid.

Het debat dat tegenwoordig gevoerd wordt is niet een aanklaarten van wat er fout gaat, maar is een organiseren van een samenleving waar alles eventueel goed in zou kunnen gaan !

Velen denken tegenwoordig reeds zoals Gandhi :

*'Laat ons de verandering zijn die we wensen in de wereld'.*

Maar de poging doen om deze persoonlijke perfectie te benaderen, lijkt onmogelijk ... want zoals iedereen je zal vertellen : « niemand is perfect », om al niet te spreken over het feit dat perfectie utopisch is en dus ... onbereikbaar ...

### Ah zo ? En waarom dan ?

### Wat houdt ons dan zo tegen om een deugdelijk leven te leiden ?

Een bevriende psychotherapeut, veranderde zijn focus na 25 jaar praktijk naar sociotherapie, want hij kwam tot de conclusie dat om mensen goed te kunnen behandelen we eerst de samenleving moesten genezen !

*« De samenleving is de verzameling van mensen, niet de mensen zelf »(Montesquieu)*

### de verzameling van mensen... maar wat is het dan dat ons verdeelt?

Je bent niet de eerste die met graagte onze religies, elites, politieke en monetaire systemen met de vinger wijst.

Laat ons zelf de juiste vragen stellen...

### Zijn deze instellingen die ons beheersen geen weerspiegelingen van onszelf en onze dagelijkse gebruiken ?

Persoonlijk ken ik geen enkel gezin, over alle continenten heen waar nooit wat fout gaat en er nooit tandengeknars is. En alhoewel sommige families heel erg verenigd lijken, is hun band vaak soms bitter of beperkt op sommige vlakken. Vandaar dat we erg goed op waken ons eigen territorium af te bakenen

aan de hand van hekkens en gesloten deuren ... uit angst voor de boze buurman.

### Maar waarom dan ?

### Wat kan dan de oorzaak zijn van ons onbehagen ?

Een eerste boek die me hierover op 17-jarige leeftijd mijn ogen opende : 'The Jewish guide to adultery' geschreven door een Amerikaanse rabbijn ... toont aan dat de meeste misdaden in de VS een direct link hebben met seksualiteit.

Voor mij, zelf als tiener, niks verbazingwekkends ...

*De samenleving wordt gedictieerd door onze normen zoals de maag door de appetijt ...*

### Wat zijn onze normen ?

### Een patriarchale monogame samenleving, seksueel gefrustreerd ...

Een samenleving waarin miljoenen kinderen wees of slechts 1 ouder hebben ... waarin miljoenen mensen creperen door de onverschilligheid van hun medemensen ... en zelfs miljoenen anderen die letterlijk getransformeerd worden in cosmetica, nog voor ze geboren worden.

In de naam van een liefde uit de supermarkt die ons verteert

**Bezitterigheid** : Je bent mijn kind... dus doe en denk je zoals ik... omdat ik je het zeg en daarmee basta

**Individualisme** : Je bent mijn vrouw van mij alleen zolang ik niks anders te bijten krijg...

**Egoïsme** : Ik dump je van zodra ik iemand beter of anders lees kennen

Want daar komt het op neer ... de monogamie...

diegene die past bij een imago : een samenleving waar iedereen leeft voor een eigenliefde dat het ego streelt, in plaats vaneen onvoorwaardelijke liefde voor de mens(heid).

Om nog maar te zwijgen over allen die aan hun lot overgelaten worden :

- Tieners die verplicht worden om zicht te 'onthouden' alhoewel in deze periode de seksualiteit ontluikt ...

- de 'te-oud-om-te-vrijen'

- Alleenstaande ouders

- Minder-validen

- weduwes en weduwnaren

- Alle vrijgezellen die we waren, zijn of misschien ooit (opnieuw) zullen worden

- Als ook alle mensen in een koppel die een tekort aan liefde of eentonigheid ervaren : omdat de andere geen zin heeft ... of hoofdpijn... of weg is op zakenreis... of gewoonweg beslist heeft koppig te doen.

Maar toch zijn we verwonderd van alle seksuele excessen en misdrijven die zich voordoen ...

Dank kun je je enkele vragen stellen :

### Waarom zou ik meer moeten houden van Kyoko dan van Fatima of Gertrude ? Van Pedro meer dan van Jan of Pierre ... ?

Waarom moet ik meer van mijn kinderen houden dan van anderen ?

Is mijn bloed of zaad beter dan dat van een andere ?

### Laten we ons even een compleet andere samenleving voorstellen...

wetende dat vele utopiën van gisteren, de realiteit van vandaag zijn.

### We zijn gevangenen van een monetair systeem dat oorlog en honger veroorzaakt ...

Ga even een kijkje nemen, als je dit al niet gedaan hebt, naar de documentaire van Peter Joseph « Zeitgeist Addendum » om in 120 minutes een goed begrip te krijgen en een visie te hebben over wat er zich door dit systeem in de wereld afspeelt

### ... er bestaan nochtans oplossingen!

Zoals 'Projet Vénus' van de 'Zeitgeist'-beweging dat aantoonde dat we aan de hand van nieuwe technologie en energiebronnen vandaag reeds een betere wereld kunnen creëren, als we dit zouden willen.

Zo ook de documentaire van Coline Serreau : 'Solutions Locales pour un Désordre Global'

Voor extra leesvoer en pertinente uitleg kun je steeds terecht bij deze cultural creatives. [www.tree2share.org](http://www.tree2share.org)

### Hoe stoppen we deze monetaire slavernij?

Pratisch alle activisten die zich over deze vraag bogen kwamen tot dezelfde conclusie : Boycot !

Een van de eenvoudigste en vredelievendste manieren die naar voor kwam :

Een grote mondiale bijeenkomst, op hetzelfde uur (GMT) over alle continenten heen, in elk land, dorp en gemeente in openbare ruimtes zoals stadions en parken

Via internet en mond-aan-mond reclame kunnen al onze medeburgers snel en probleemloos ingelicht worden van dit moment.

### De humanitaire bijeenkomst, waarom ?

De idee is dat iedereen op een afgesproken moment naar een plaats in de buurt komt met hout om zo gezamenlijk, zoals de scouts, een vreugdevuur te bouwen... waarrond we dansend en zingend de val van dit monetair syteem, dat ons verlamd door z'n egoïsme, individualisme en bezitterigheid, te bewerkstelligen.

In deze gelijktijdig aangestoken vuren, gooin we dan paspoorts, identiteitskaarten, rijbewijzen, trouwboekjes, facturen en geld ...etc.

*En we herstarten de wereld,  
vrij van het monetaire juk dat onze ontwikkeling onmogelijk maakt, vrij van de politiek die ons verraden heeft en vrij van alle publieke en private roofdieren die de leefbaarheid vernietigen.*

'Veel mensen zien de wereld zoals ze is en vragen zich af « Waarom ? » .

### Waarom proberen we de wereld niet te zien zoals het zou kunnen zijn en er samen aan werken ?

### De kracht van de groep !

Het beste voorbeeld van een 'boycot' dat ik ooit zag was in de trein.

Om mijn vader te gaan bezoeken in een klein dorpje temidden Wallonie, moet ik 's zondags vroeg om 6u de trein

nemen . Deze trein zit steeds nokvol... met feestgangers die na een nachtje stappen in Brussel de eerste trein terug nemen...

Zoals gewoonlijk zijn er 2 controleurs op de trein, maar deze blijven braafjes in de locomotief zitten ... waarom ?...

Al deze jongeren hebben flessen en blikjes in de hand, roken grote joints en hebben hun voeten op de banken.

Wat kunnen deze machteloze

controleurs beginnen ?

De trein doen stoppen en elke zondag de politie inschakelen ?

Men laat begaan... om maar te zeggen ... De kracht van het aantal bestaat !

### Uit het monetaire systeem stappen is primordiaal, maar is niet voldoende !

Om volledig vrij te kunnen zijn, moeten mannen en vrouwen ook het concept van het huwelijk verlaten, opgelegd door onze liefdeloze en godloze religies... (Als u gelovig bent, begrijp me dan niet verkeerd .. ik beschouw me zelf religieuzer dan de gewijden), laat me dit even verduidelijken :

De beste definitie die ik ken voor God komt uit het hebreuws :

### Aïn Soph Aur = Het eindeloos creërende licht

Albert Einstein zei :

*'Licht bestaat, schaduw niet'  
'Schaduw ontstaat enkel in de afwezigheid van licht'.*

Wanneer we licht door een kristallen prisma schijnen, kunnen we alle kleuren van de regenboog onderscheiden en meten, we rekenen in lichtjaren, het is echter onmogelijk om schaduw te meten.

### 'Schaduw bestaat enkel in afwezigheid van licht'.

Inderdaad, wanneer we ons in een compleet verduisterde kamer bevinden, waar geen straaltje licht binnenkomt. Wanneer we voor een kleine vonk zorgen in deze duisternis, zijn we plots in staat alle objecten in de ruimte te identificeren . De duisternis verdwijnt bij de minste aanwezigheid van licht.

Volgens dezelfde logica zei Einstein ook :  
*'Het leven bestaat, de dood niet'.*

### 'De dood bestaat enkel in de afwezigheid van liefde'.

Als morgen, alle mensen in staat zouden zijn om elkaar de hand te geven : zonder politiek, zonder religies, zonder grenzen en in harmonie leven gebaseerd op vrede en liefde : die dag worden we onsterfelijk, want :

*'De dood bestaat enkel in de afwezigheid van liefde'.*

Liefde kan niet bezitterig zijn, het moet gedeeld worden.

We kunnen enkel deugdigheid en waarheid kennen, door een belangenloze en oprechte liefde.

### De koning van de dieren is niet de leeuw, maar weldegelijk de mens.

De mens, door zijn manier van denken, zijn gedrag, zijn waarden, beïnvloeden niet enkel het dierenrijk maar ook de vegetale, minerale en zelfs astrale wereld, Gedaan met rampen, natuurrampen, de klimaats-

veranderingen, ziektes, virussen ... onze vijandigheid en zelfs onze sterfelijkheid? Te mooi of gemakkelijk om waar te zijn?

### **Zijn wij dus zelf de auteurs van onze dood?**

Dat verklaart mogelijk waarom we er zo bang voor zijn?

### **Zijn wij verantwoordelijk voor het sterfelijk worden van het leven?**

Enkel door gebrek aan liefde?

Het eindelijk creërende licht... bekijken we het nog wat van ...

Alleen al de schaal van ons ons zonnestelsel valt moeilijk te bevatten: planeten en tientallen manen en kometen... hoeveel zonnestelsels er bestaan?

Heel simpelweg... oneindig veel, of oneindig wordend, want de creatie lijkt zich continu te vormen en te transformeren, we hoeven niet ver te zoeken om dit te begrijpen...

Ons eigen lichaam is namelijk een weerspiegeling van alles wat in het universum bestaat. We weten tegenwoordig dat elke van de triljoenen cellen waaruit ons lichaam bestaat, een volwaardige levensvorm is, want ze hebben een levenscyclus en verschillende voedingsbehoeften, zo specifiek zelfs dat men spreekt van celvoeding. En deze cellen alhoewel (voorlopig nog...?) sterfelijk, hebben absoluut geen reden om te verouderen... of om te sterven...

### **Heligschendende religies en anti-God**

Langs een kant stelt het z'n God voor als groots, perfect en eeuwig, Hij (waarom niet Zij...?) is de schepper van alle dingen en perfectie ... etc. Bla bla bla... Meer dan akkoord!

Maar langs de andere kant verklaart het dat dezelfde God ... ons straft, beoordeelt, virussen en ziektes creëert en ons naar de hel stuurt ...

Door te bevestigen dat God dit gezegd of geschreven zou hebben, herleiden we God tot een beperkt, sterfelijk, menselijk wezen.

Niet nodig om te zitten wachten op de komst van een zogenaamde messias, profeet of een derde wereldoorlog om al onze problemen te doen verdwijnen...

De onvolmaaktheden van onze wereld zijn aan ons te wijten, zeker niet aan de creatie van het leven.

Is God een dief? Gaf Hij ons het leven, om het daarna van ons af te nemen? Onmogelijk... Absurd... Incoherent... Contradictorisch...

Het licht creëert leven, niet de dood!

Alle mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad getuigen dat ze terug tot leven kwamen, badend in een licht van onbeschrijflijke schoonheid. Vele boeken en onderzoeken doen verslag van dezelfde getuigenissen.

Gaat het hier om het oneindig creërende Licht, de plausibele definitie voor God?

### **De Mens, navel van het Universum?**

De huidige stelling van een belangrijk

deel van de wetenschappelijke gemeenschap beschrijft het volgende:

### **Wij zijn het equivalent van neuronen die het globale brein van onze planeet vormen ...!**

'A priori, zijn noch de mens noch de aarde het centrum van het universum. En nochtans: lijkt het alsof de volledige kosmos, van atoom tot ster, precies « afgesteld » staat zodat de mens kon ontstaan'.

'Hoe meer ik het Universum analyseer en de details van zijn constructie bestudeer, hoe meer bewijzen ik vind om te stellen dat in zekere zin, het universum « wist » dat we onze opwachting zouden opmaken. (Freeman Dyson)

For God's sake! ... maar vooral voor ons eigen welzijn, de toekomst van de mensheid en het overleven van onze planeet:

*We zouden als gemeenschap moeten transformeren naar een matriachale polyamorie samenleving, een systeem dat reeds aantoonde de ideale oplossing te zijn voor onze menselijkheid.*

### **Het Moso-olk: voorgangers of overblijvenden van de polyamorie?**

Chinees volk onderdrukt en praktisch uitgeroeid tijdens het comunisme, enkele duizenden nu, ooit waren ze met miljoenen...

Wellicht waren het hun gebruiken die de 'Moso' bedreigend maakten, voor ons, westerlingen.

Om het even kort in enkele regels te stellen gingen het ze zo aan toe bij de Moso: Materiarchale gemeenschap die van een quasi-totale seksuele vrijheid, enkel consanguine relaties waren verboden.

Terwijl er geen beperkingen waren opgelegd... en er geen contraceptie noch abortus voor handen was, had het Moso-volk de laagste geboortecijfer ter wereld. Vreemd nee?

### **Zoals steeds, heeft Moeder Natuur de zaken netjes geregeld.**

Enkel wanneer alle mensen zich ... mengen ... ontstaat geleidelijkaan een harmonieuze geboortegraad. Wanneer ik terugdenk aan de verhalen van mijn grootmoeder, over vrouwen die abortus pleegden met een set breinaalden ... En wat meer is! De criminaliteitsgraad bij 'Moso': 0% Bij hen, geen enkele vergetene, geen enkele wees, kinderen zijn kinderen van de wereld. In hun taal bestaat het woord papa niet...!

### **Kan ik van iedereen houden?**

Waarom niet? Wat maakt mij anders, dat ik mijn naaste niet kan beminnen én ...: hem/haar koesteren?

Niet enkel onze vele verschillen, maar ook onze verscheidenheid...op vlak van cultuur, religie, onderwijs, sociale rol, statuut...etc.

En indien we ... op dezelfde golflengte zaten, gevoed door verschillende moeders en gekoesterd door de mannen, want we kunnen de

afstammeling zijn van eenieder.

Wat houdt er ons dan tegen om van iedereen te houden?

### **Overnemen van het chinese model?**

Wat als het zou volstaan om z'n hart te volgen en zich te laten leiden door de seksuele aantrekking van het moment, zoals het gaat in het dierenrijk waarvan wij 'koningen' en 'koninginnen' zijn?

Misschien ligt ons probleem daar? Wij willen het leven leiden in plaats van ons te laten leiden door het leven?

Wanneer zo'n rassenversmelting zal plaatsvinden, zullen we een genetisch perfecte schoonheid bereiken, prachtige métisses. De kalmering van ons hart zal ons zachtaardiger en attentief maken, tot de natuur vibreert van vreugde en liefde.

We hoeven van niemand bang te zijn, ook niet van dieren.

Onze intelligentie zal erop vooruitgaan, want we zien enkel goed met de ogen van het hart... Ontwikkeling van de zintuigen, waaronder deze waar we ons nog niet van bewust zijn. Deze worden beschikbaar eens we harmonieus en vreedzaam leven.

Onze intuïtie zal ons nooit meer misleiden.

We zullen over een aantal extra mogelijkheden beschikken zoals genezing, telepathie etc.

Onze klimaten zullen zich aan ons aanpassen ...

### **kortom, Het paradijs op aarde ligt binnen ons bereik!**

### **Overgang van onze monogame samenleving naar een polyamorie-systeem.**

Zonder enige twijfel, moeten we eerst al onze menselijke religies en politieke systemen verdwijnen en stappen we uit het monetaire systeem dat overbodig is geworden aangezien we alles delen.

Dit vraagt een volledige herziening van hoe we steden en dorpen organiseren. Deuren blijven open, afsluitingen en grenzen verdwijnen.

Onze religieuze gebouwen, kazernes, politiekantoren en administratieve ruimtes worden heraanbesteed.

### **Waar beginnen?**

A fortiori, bij zichzelf.

« Opdat de dingen beter zouden worden, moeten wij eerst beter worden »

« Opdat de dingen zouden veranderen, moeten wij eerst veranderen »

Vandaar het belang van zichzelf regelmatig in vraag te stellen. Want we kunnen niet houden van anderen, als we niet van onszelf houden

### **Enkele tips:**

Probeer te weten wat je entourage van je denkt, hoe ze je zien.

Ons bewust worden waarom we deze gebreken hebben ontwikkelt en welke momenten in onze kindertijd hiervoor verantwoordelijk zijn, om er beter uit te leren.

Zich geen enkele vorm van nalatigheid toelaten.

Het beste van zichzelf geven in al onze ondernemingen, al is het de afwas. Altijd aimabel en liefdevol zijn ondere alle omstandigheden...

Zo éthisch mogelijk worden op alle vlak. Omdat jouw voeding, jouw remedie is. Alles wat schade geeft aan al wat leeft en onze persoonlijke 'Vivant' et à notre épanouissement personnel. Bewerkstelligen van een betere wereld voor iedereen.

### **Nous sommes appelés à devenir co-créateurs/trices**

'De gedachte, is scheppend en ik ben een denker'

Onze planeet, net zoals ons lichaam bij de geboorte bestaat hoofdzakelijk uit water = 90%.

Elke druppel water kristalleert op een unieke, individuele manier, alhoewel ze allemaal 6-ledige kristallen zijn.

Ondertussen weten we dat we, alleen met de kracht van de gedachte, de kristallisatie van een druppel water positief of negatief te beïnvloeden. ([www.masaru-emoto.net/](http://www.masaru-emoto.net/))

Beeld je het potentieel in... als we 90% van alles wat op de planeet bestaat kunnen beïnvloeden en transformeren « WATER », onszelf om te beginnen!

'Niks is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd gekomen is'  
Victor Hugo

### **De bedoeling van deze tekst**

Ideeen delen met het grootst mogelijk aantal mensen. Vandaar dat ik koos om deze beknopte tekst op een praktisch formaat te maken dat makkelijk te dupliceren is. (1 A3 recto-verso) Hoewel ik de grootst mogelijke zorg hebben genomen om deze boodschap over te brengen, aarzel niet om uw commentaar delen met mij.

Ik beloof niet om op alle berichten te reageren maar ben wel van plan om discussie sessies te organiseren, waar alle mensen die me schreven uitgenodigd zullen worden om hierover van gedachten te wisselen.

*Vrij te verdelen  
Vertalingen toegejuicht  
massale verdeling gewenst!*

Ruben Rémi: [info@howworldcan.be](mailto:info@howworldcan.be)



© LIVE.

**Emplissons nos cœurs  
du feu de l'amour créatif  
Et nous nous métamorphoserons  
en êtres de lumière  
Ayons l'esprit de comprendre  
et d'aimer ce qui est bien  
Et nous renouvellerons la face**

*de notre planète Eau*

**Première parution : Décembre 2013.**